



BERÄTTELSE

Intervju med Muluken, en av coacherna på Asella Sports Camp.

Berättelse från Etiopien av Maria Rubenson

Något av det bästa med att vara på sportlägret i Asella, tyckte jag, var att få jobba så nära de etiopiska coacherna. Trots språkbarriärer lärde vi känna varandra och blev nära vänner under de två veckor vi umgicks. Det var inspirerande att se hur coacherna jobbade med barnen och vittnade om sin tro på ett öppet och ärligt sätt. Personligen greps jag lite extra över Mulukens engagemang och hans egen frälsningshistoria. Så fort han fick en möjlighet att berätta om Jesus tog han den och förutom lägrets barn kom det ofta deltagare från tidigare läger som ville höra mer om Gud.



Muluken är 21 år och har bott i Asella hela sitt liv. När jag frågade Muluken om varför han ville vara med på lägret svarade han med en självklar ton att han ville evangelisera för barnen genom aktiviteter och ord. Han lyste upp då han berättade att flera av barnen han predikat för tagit emot Jesus. Muluken betonade att de inte tvingar någon att bli kristen utan att det är deras eget beslut.

Muluken själv blev kristen för tre år sen. Innan dess var han enligt sig själv en helt annan människa och levde ett destruktivt liv med mycket alkohol och droger. Vändningen kom då han och en kompis däckat i en skog påverkade av droger. Då de vaknade mitt i natten vågade de inte gå hem utan letade reda på ett öde hus där de tillbringade resten av natten. Den upplevelsen blev en väckarklocka för Muluken som beslutade att bryta med sitt liv. Han kände en längtan till kyrkan och trodde att han där skulle finna den frid han saknade. På frågan om vad det var som fick honom att gå till kyrkan svarar Muluken utan att tveka "Den helige Anden!".

Muluken gick till den lutherska kyrkan och kände sig på en gång hemma där. Tillsammans med sex killar och en ledare från församlingen började han studera Bibeln. Han kände en stark längtan att komma närmare Gud och upplevde hur Bibelns ord förändrade hans hjärta. Jesus ord från Johannes 14:27 "Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet", blev verklighet för Muluken.

Idag känner Muluken sig stark i sin tro och vill absolut inte tillbaka till sitt gamla liv. Ändå kan han se att det kommit något gott ur det liv han levde – det ledde honom till Jesus. Nu vill han få dela med sig av sin tro och allt han fått till de människor han möter.