



BERÄTTELSER

En ung gerillasoldat

av Lena Bengtsson

En pojke föds i norra Etiopien. Hans far dör när han är liten. Familjen är fattig så han får inte gå i skolan. När han är sjutton år kommer kriget. Han blir soldat i kejsarens armé och strider mot italienarna. Han blir sjuk i malaria och får komma till missionens sjukhus i Harar. Italienarna anfaller. Han lyckas lämna sjukhuset innan de kommer in i stan.

Kriget tar slut. Han blir gerillasoldat och fortsätter att strida för kejsaren. Överallt där gerillan kan skada italienarna, attackerar de. Italienarna jagar dem så de måste byta sovplats varje natt. Soldaten får malaria och blir tvungen att stanna kvar på ett ställe. Då tas han till fånga. Efter en kort tid flyr han. Gerillagruppen har minskat. Det finns inte många soldater kvar. Det är svårt att få tag i ny ammunition. En dag får han köpa hundra gevärskulor. Säljaren lovar att skaffa fram ett antal handgranater. Han ska komma ensam, till ett stort träd, i en tät skog, vid en bestämd tidpunkt. Han går dit och mannen väntar på honom. Då omringas han av italienarnas soldater och tas till fånga. Han döms till döden.

En god vän till honom har kontakter bland italienarna. Han berättar om honom för generalguvernören i Harar. Pojken förs dit. Domen mildras till trettio års fängelse. Den unge gerillasoldaten placeras i Mogadishu i Somalia. I fängelset träffar han Irgo som kan läsa och äger en amharisk bibel. Den har Irgo fått av en fånge som tillhör svenska missionen. Han lärde sig läsa i fängelset och fick överta Bibeln när den andre frigavs. Nu högläser Irgo ur Bibeln för de andra fångarna och lär soldaten att läsa. De äldre i fängelset blir arga på Irgo och hans vänner, när de inte håller den ortodoxa fastan. De säger till den unge gerillasoldaten:

”Vi vet att din far var en lärd. Minns du vad han sa om fastan?”

”Jag var bara ett barn när min far dog. Jag har glömt vad han sa. Jag har läst i Guds ord att det inte är rätt att bråka om mat och dryck för att lura dem som Kristus har dött för”, svarar han. Sedan läser han några verser ur Bibeln för dem. De äldre fångarna slutar att bråka om fastan och från den dagen lyssnar de till högläsningen ur Guds ord. Soldaten ger bort sina kläder till fångar som har det sämre ställt. Han klär sig i en säck och fäster Etiopiens flagga på den. Han säger:

”Det är Etiopiens flagga. Med Guds hjälp skall Etiopien återuppstå”.

De italienska fångvaktarna straffar honom med att låsa in honom i en trång ensamcell. Varje dag får han en mugg vatten och en brödbit för att hålla sig vid liv. Fyrtio dagar sitter han ensam i mörkret.

De andra fångarna vill hjälpa honom. De går till den italienske kommandanten och säger, att den unge soldaten som sitter inspärrad är galen. Ingen vettig människa tar honom på allvar. Då får han komma ut ur cellen. När han befriats lovar han Gud, att i fem år ska han gå omkring klädd i en säck och läsa evangelium för människor när Etiopien är fritt igen. Gud hör hans bön. Etiopien blir fritt. Han går omkring från den ena byn till den andra klädd i en sorts hård filt, fäst med ett rep om livet, hår och skägg får växa. Han lär människor att läsa och läser högt ur Bibeln för alla som vill lyssna. I Harar erbjuds han arbete. Han får välja mellan att bli kapten eller domare. Men han sviker inte sitt löfte till Gud. Han fortsätter sina vandringar och berättar om Jesus i fem år. Då träffar han kejsaren i Addis Abeba och berättar att han vill arbeta som evangelist. Kejsaren skriver till en ledare i Ortodoxa kyrkan. Under anställningsintervjun säger han, att han vill lära människor att läsa Bibeln på det språk de förstår. Kyrkoledaren konstaterar att Ortodoxa kyrkan inte har någon plats åt honom. Han fortsätter att vandra omkring som förut men har bytt sin filt mot riktiga kläder. I Harar träffar han en pojke som går i missionens skola. Han följer med till morgonbönen och berättar sin historia för Sigurd Stark. Han ber att få komma till gudstjänsterna. En sådan bön säger ingen missionär nej till.

Fakta

- En liten del av Etiopien förblir fritt under hela den italienska ockupationen. Det gör att Nationernas Förbund inte kan utesluta landet som medlem. Kejsaren bor i England och för Etiopiens talan i förbundet.
- De sjukvårdare som arbetat i Röda Korset får ett intyg och besked att de ska hämta sin lön hos svenskarna i Addis Abeba. När de kommer till huvudstaden finns inga svenskar kvar. Ingen kan betala ut deras löner.
- Många av kejsarens soldater gömmer sig i bergen och skogarna. De ställer till stora svårigheter för italienarna. Gerillasoldat är det namn som italienarna ger dem. Bland dem finns sjukvårdare från svenska och norska Röda Korsambulanserna som flydde över gränsen till Kenya. De återvänder för att vårda skadade och sjuka.
- Den 5 maj 1941 återkommer Haile Selassie till Addis Abeba. Han får hjälp av briter att köra ut italienarna.