



OM FA

KOM OCH SE

Kyrkan i Främre Asien



Landet som ELM har arbete i har väldigt få kristna. Kristna får samlas för att fira gudstjänst och det finns en luthersk församling som samlas i en gammal kyrka. Gudstjänsterna samlar 10-20 personer. Man träffas för bibelstudier, det finns ibland egna samlingar för kvinnor eller barn och unga. Det finns dopskola för den som blir kristen. För den som blir kristen kan det bli tufft. Kanske vill ens familj inte umgås längre och det kan vara svårare att få jobb.

Det finns 81 landskap i landet. Just nu finns det ca 180 st olika platser där man regelbundet samlas till gudstjänst. Dessa platser är fördelade på 50 av de 81 landskapen. Det betyder att det är 31 som inte har några kristna församlingar. Det kan kanske finnas kristna där men de är så få och man vet inte om varandra så man samlas inte till gudstjänst.

Om man väljer att bli kristen så finns det risk att man blir mobbad av sin familj och släkt. Man kanske mister sitt jobb om man har något. Det kan också bli svårare att få ett jobb. Som kristen vill man gifta sig med en annan som är kristen. Eftersom det är så få som är det kanske det blir så att man inte hittar någon. Man blir ofta utanför den vanliga gemenskapen.

Bor man i en storstad är det lite lättare än i ett mindre samhälle. Där känner man ofta alla de andra som bor. Är det då någon som bryter med traditionen så kan det vara svårt att bo kvar.

Trots detta är det ändå en del som blir kristna. De kristna blir allt fler och fler, men de har det inte så lätt. Därför vore det bra om vi kunde hjälpas åt att be för dem att Jesus skulle hjälpa dem i skolan, på jobbet och i familjen. Vi kan också hjälpa dem genom att skicka pengar till dem. Det behövs också människor som vågar komma hit och bo och jobba här. Lära sig deras språk och kultur, att bo och leva här tillsammans med de kristna i deras land. På det sättet kan vi hjälpa, stödja och uppmuntra de kristna här. Jesus har all makt i himlen och på jorden, men han vill ha villiga människor som kan hjälpa alla dem som ännu inte hört om honom. Vi får hjälpas åt att be att han sänder människor till dem. Kanske blir det så att han en dag frågar dig om du vill resa. Vad skulle du då svara?